

Predikan Anden Livgivaren

25 sept. 2011 Klas Eriksson

Kyrkan vid Brommaplan



Luk 3:21-22

När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen [22] och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad, och en röst hördes från himlen: "Du är min älskade son, du är min utvalde."

I den här händelsen är hela den treeniga Guden aktiv. Det är Guds son som står i vattnet, Anden kommer ner över honom och från Himlen hörs Faderns röst. Det finns olika bilder för Anden i bibeln. Vatten t.ex Joh 4, elden och vinden t.ex. Apg 2. I kyrkan har oftast duvan fått vara symbolen.

När vi talar om Anden och tänker på Andens funktion i våra liv så kommer vi till detta ämne från flera olika håll. Tyvärr har många som vuxit upp i kristna sammanhang dåliga erfarenheter av Anden. Man har kanske mött manipulation och överandlighet som skrämmt sårat och skapat låsningar.

Några kommer helt utan kunskap. Gud som skapare och personen Jesus är ofta lättare att få grepp om, men vem är anden. Anden uppfattas ofta som något diffust och O-greppbart. Några kommer kanske med felaktiga bilder av Anden som New Age eller andra läror förmedlat. Men idag får vi alla komma med längtan och nyfikenhet.

Vem är Anden?

För att kunna slappna av och ta emot behöver vi hitta vilan i vem den Helige Anden är? Svaret är att Anden är Guds, Faderns och Jesu verksamma kraft och liv här och nu och i oss. Att bli fylld av Anden att ledas av Anden är inget annat än att bli fylld av Jesus och ledas av honom. Det är alltså ingen opersonlig märklig kraft. Det är Gud/ Jesus i oss. På många ställen i NT kopplas Anden ihop med de två andra personerna i gudomen.

Ex. Joh 4. Gud är Ande och ska tillbes i Ande o Sanning.

Matt 10 Faderns Ande ska tala genom lärjungarna när de ställs inför domstolar.

Apg 16. Det är Jesu Ande som hindrar och leder Paulus på resa.

Joh 14:16-18

Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: [17] sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. [18] Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er.

En annan hjälpare dvs i stället för Jesus, en som är likadan som Jesus. Anden är alltså inte en märklig opersonlig extatisk kraft som vi behöver vara rädda för. Nej det är Jesu/ Guds kärleksfulla Ande. Anden tillskrivs personliga egenskaper i NT så att vi förstår att det handlar om Jesu person. Anden talar, leder, tröstar, kan bedrövas osv...

Starkt förenklat kan man säga att Anden har fyra grundläggande funktioner i våra liv

1. Anden föder oss på nytt och gör oss till Guds barn - Steget till frälsning

Ingen kan komma till tro i egen kraft. Viljebeslut och gärningar räcker inte. Ett bra ex är när Jesus talar med den skriftlärde Nikodemos i Joh 3. Han kunde bibeln, lagar och bud. Han kunde det yttre i tron, men han hade inte tagit emot gåvan att bli född på nytt. Så var det också i Jesu liv. Vid dopet så öppnar sig himlen Anden kommer ner och det blir startskottet för Jesu tjänst som Gud son.

Det här betyder att det inte går att vara en kristen utan Anden. Alla som tror på Jesus har Guds/ Jesus Ande i sig även om den kan vara så att säga, oförlöst. Anden för oss i kontakt med Gud men Anden i oss kan sedan behöva växa och förstärkas. Att alla troende har anden det framgår t.ex. av

Rom 8:8-9

De som är kvar i sin köttliga natur kan inte behaga Gud. [9] Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.

Dvs. man kan inte tillhöra Kristus utan Anden. Har man överlåtit sig till Kristus så har man Anden. Detta blir en vilopunkt i våra liv.

2. Anden fördjupar vår tro och levandegör den Steget till visshet och liv

Det är Anden som utgör skillnaden på död religion och levande tro. När vi upptäcker att Anden bor i oss och vill leda oss är det som att få nya glasögon. Vi börjar se nya saker. Bibelordet blir levande. Anden lär oss och påminner oss om vad Jesus sagt (Joh 16: 13, 14:26) och blir ett personligt tilltal. Bönen blir ett levande samtal med Gud (Rom 8: 26-27) Vi får glädje och motivation att lära känna Gud på djupet. Vi får nycklar till mysteriet. Spännande! Vi får helt enkelt börja fördjupas och berikas i våra liv.

1 Kor 2:11-13

Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. [12] Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. [13] Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss - vi tolkar andliga ting med Andens hjälp.

Det allra viktigaste är kanske att vi får bli bekräftade och trygga i vårt barnskap. Vid dopet hörde Jesus en röst du är min älskade, du är min utvalde. Det säger Anden dagligen i vårt inre. Du behöver inte vara rädd. Gud är din far. Abba / Pappa. Ett inre vittnesbörd

Rom 8:15-16

Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: "Abba! Fader!" [16] Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.

3. Anden slipar och formar vår karaktär till Kristuslikhet - Steget mot mognad

Guds främsta mål med våra liv är inte i första hand att vi ska bli mer effektiva, göra fler goda gärningar, gå mer i kyrkan, lära oss mer i bibeln, utan att mer och mer bli lika Kristus och föra vidare hans kärlek. Det klarar vi inte i egen kraft. Anden och köttet (vår egoistiska natur) ligger i strid med varandra. Paulus uppmuntrar de troende att låta anden leda i denna strid då kan frukterna växa fram.

Gal 5:22-23

Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trofasthet, [23] ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen.

När Jesu hade blivit döpt leddes han av Anden ut i öknen för att prövas. Han fick stå emot det onda och gå en match emot sin egen egoism, maktbegär njutning osv...

Så är det också för oss. Anden ger tålmod att slipa fram det goda och Guds liv.

4. Anden befriar, förlöser och motiverar oss till tjänst för Gud.

- Steget till tjänst

När Jesus blivit döpt får han Andens kraft att börja tjäna Gud. Han blir förlöst. Det sker också på pingsdagen då lärjungarna var rädda och missmodiga. De fylls med Anden och de får liv, glädje och kraft att börja tjäna och vittna.

De fick se att Gud inte bara lät frukten växa fram i deras liv utan också gåvor för att vittna, tjäna bota sjuka mm.

Denna erfarenhet av att bli förlöst kallas ibland andedop eller Andeuppfyllelse.

Det handlar om att ge Anden mer utrymme i sitt liv. Att uttrycka sin längtan och villighet att tjäna.

Vi får be om detta

Joh 7:37-39

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: "Är någon törstig, så kom till mig och drick. [38] Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger." [39] Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.