

Vad är kärnan?

Vi tror på Gud som skaparen

Predikan Kyrkan vid Brommaplan 18 sept. 2011

Klas Eriksson



Den första kontakten människan får med Gud är ofta genom Skapelsen. Många har upplevt Guds närvaro och kraft i naturen. Bibeln är full av texter som lovsjunger Gud som skapare. t.ex. Ps. 104.

Vad betyder det för oss att tro på Gud som skapare?

Har det någon praktisk betydelse för våra liv och för vår tro? Svaret är ja.

1. Det första vi får veta om Gud i bibeln är att Gud är skaparen och ursprunget till allt. 1 Mos 1:1-3

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

[2] Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. [3] Gud sade: "Ljus, bli till!" Och ljuset blev till.

Att se Guds storhet och skönhet i skapelsen är Guds första språk och Guds första kallelse till människan. Läs Ps 19: 1-4 och i Rom 1:19-20

Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. [20] Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Skapelsen är som en vacker tavla som vittnar om en fantastisk konstnär.

Gud har knutit flera **förbund** med sitt folk. T.ex. med Abraham, vid Sina (lagen), med kung David, och genom Jesus, det nya förbundet genom hans blod. Ett förbund är en överenskommelse om hur relationen mellan Gud och människan ska fungera. Men det första förbundet Gud knutit är med hela skapelsen alla djur och människor. Noa förbundet. Gud har lovat att ha omsorg om sin skapelse och aldrig låta en syndaflod drabba igen. Regnbågen är tecknet på detta. Se 1 Mos 9: 8-17.

2. I skapelsen ser vi också grundskadan och synden i vår värld

Skapelsen uppenbarar inte bara Guds storhet och skönhet. Vi ser också synden och människans skuld. Människan vände Gud ryggen och kallelsen att vara medskapare nonchalerades Rom 1:21

de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades.

Rom 1:25

De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen.

Människan blev materialist och egoist. Idag ser vi tydligt att synden slår över hela skapelsen. Rom 8: 18-23 Hela skapelsen vändas och väntar på sin befrielse. I vår tid är den ekologiska skulden inför Gud mycket påtaglig.

I Rom 8 ser vi också att frälsningen gäller hela skapelsen inte bara individers frälsning. Vi kanske allt för ofta har en för individuell syn på frälsningen men det verkar finnas ett samband mellan individernas frälsning och hela skapelsens helande och upprättelse.

Rom 8:19-21

Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. [20] Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om [21] att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.

3. I bibeln får vi också en fördjupad syn på skaparen.

. Genom Guds ord får vi veta viktiga fakta om vårt ursprung. Skaparen är inte bara en opersonlig kall kraft, en sorts ingenjör som sätter big bang eller evolutionen. Nej, skapelsens Gud är en personlig och evig Gud som skapar genom sin Ande och sitt Ord. Redan i bibelns tre första verser ser vi att skaparen är den treenige Guden som verkar genom gudsvinden/ Anden och genom Ordet.

I Nt ser vi att skaparordet är Kristus. Skaparens kraft är också Kristi försoningskraft och kärlek Joh 1:1-5

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. [2] Det fanns i begynnelsen hos Gud. [3] Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. [4] I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. [5] Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Joh 1:14

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Kol 1:15-17

Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, [16] ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. [17] Han finns före allting, och allting hålls samman i honom.

Jesus Kristus verkar i skapelsen. Allt hålls samman i Kristus. Ett syfte med skapelsen är att uppenbara Kristus

4. Tron på skaparen fyller våra liv med mening och livsglädje

Om allting har kommit till av en slump skulle livet vara meningslöst. Vetenskapen har mycket bra att säga om världens ursprung men den bärande idén inom vetenskapen är att allt kommit till genom en slump och att drivkraften är att den starkaste och bäst anpassade lever vidare. Med den utgångspunkten finns ingen mening, inget syfte med människan och världen och det är inte kärlek som är drivkraften. Men det underbara är att bibeln poängterar att det finns en tanke, en plan ett syfte med världen och med människan. Den sanningen kan varje dag fylla våra liv med mening. Vi finns för att Gud ville det. Vårt liv är skapat för gemenskap med en kärleksfull Gud. Dagligen kan vi fyllas av glädje när vi inser att vi är omgivna av Guds skönhet, närhet och storhet.

Ef. 1: 3-4 driver den tanken så långt att Gud före världens skapelse har utvalt oss i kärlek. Vilken skillnad mot att tänka - jag är en slump eller en högt utvecklad apa.

5. Tron på skaparen ger oss en livsuppgift – Vi är medskapare

Vår djupaste bestämmelse och kallelse är att vara Guds medskapare, att bruka och bevara skapelsen. Tron på skaparen utmanar oss att ta ansvar för skapelsen och för människor i hela världen. Genom globaliseringen vet vi nu att vår individuella livsstil och mitt sätt att konsumera påverkar människor på hela jorden.

Det här ger oss nya utmaningar. Det betyder att vi kan ge vidare Guds kärlek inte bara till dem som står oss nära. Vi ger också Guds kärlek till vår nästa långt borta när vi handlar rättvisemärkt och har en klimatsmart livsstil. Då visar vi omsorg om hela planeten.

Vad betyder det för dig att ta ansvar för skapelsen och medmänniskan på hela jorden?