



Vad är kärnan?

Predikan om Jesu uppståndelse söndag 21 augusti 2011

Kyrkan vid Brommaplan Klas Eriksson

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står [2] och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse - den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. [3] Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, [4] att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna [5] och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. [6] Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. [7] Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. [8] Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. [9] Jag är ju den allra minste av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. [10] Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspild. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. [11] Jag eller de - så är det vi förkunnar, och så är det ni har lärt er att tro.

[12] Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? [13] Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. [14] Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro. [15] Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. [16] Ty om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. [17] Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. [18] Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. [19] Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.

[20] Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. 1 Kor 15:1-20

I 1 Kor 15 ger Paulus en DEFINITION på vad evangelium /de goda nyheterna är.

Guds goda nyheter hör ihop med Jesus från Nasaret. Det är hans ord, hans liv, hans död och uppståndelse som är GRUNDEN FÖR TRON. I Jesus ser vi vem Gud är och vad Gud vill. Det är Jesus som ger oss frälsningen. Här betonar Paulus på ett särskilt sätt att grunden/ kärnan i kristen tro har fyra byggstenar

1. Kristus DOG för våra synder (v.3). Hans död var unik. Det finns många som lidit martyrdöden, som offrat sitt liv för sanningar och för en god sak. Men Jesu död är en försoningsdöd. Jesus dör inte för sin egen synd. Han dör för din och min skull.
”Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten”. 1 Petr. 3:18
2. Kristus blev BEGRAVD (v. 4). Det kan verka som en självklarhet men på Paulus tid fanns villoläror som betonade att Jesus inte hade dött en fysisk död utan bara andligen. Dessutom hade grekerna en negativ syn på kroppen att den inte hörde ihop med frälsningen. Kroppen ansågs vara själens fängelse. Paulus måste därför betona att Jesus verkligen var helt död (allt hopp vara ute) och begravd.

3. Kristus UPPSTOD på tredje dagen. Här kommer det unika med Jesus och det unika med Kristen tro. Hade inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av martyrer och goda lärare som möjligen blivit ihågkommen för det goda han sagt och gjort. Men nu ÄR Kristus levande. De förändrar allt.
4. Kristus VISADE sig (v. 5). Pricken över i Paulus argumentation är att tron på Jesu uppståndelse inte är tagen ur luften. Den är inte grundlös. Den bygger på en verklig historisk händelse. Evangelisterna beskriver tydligt att Kvinnornas och lärjungarnas möten med den uppståndne inte handlar om önsketänkanden, hallucinationer eller bara någon sorts inre andlig upplevelse. Nej, de tar på Jesus, ser honom äta och det är många som kan vittna om samma sak (så funkade inte hallucinationer).

Det starkaste bevisat för att lärjungarna verkligen mötte den uppståndne är den oväntade vändning som sker i deras liv. De förvandlas från att vara missmodiga, sorgsna, rädda, inlåsta, till att bli frimodiga predikanter som är beredda att ge sina liv för denna sanning. Den kraften, den frimodigheten får man inte om man själv vet att det bygger på en lögn.

Paulus slutsats är **"Men nu har Kristus uppstått från det döda"** (v. 20). Det är grunden för kristen tro. Paulus är rak och provokativ. Om inte Kristus har uppstått så är

- *Förkunnelsen tom, tron meningslös ...i så fall kan tron möjligen innehålla goda minnen av det som varit men inte ge en levande Gudsrelation eller ladda med kraft. Utan uppståndelsen finns ingen kristen tro!*
- *Då är ni kvar i era synder...* Det är bara om Jesus uppstått som frälsningen kan fungera. Tack vare Jesu uppståndelse så har synden, döden ondskan undanröjts och besejrats.
- *Då finns inget hopp...* dvs. Jesu uppståndelse är garanten för de dödas uppståndelse. Hoppet, glädjen om ett liv efter detta kommer av att Kristus uppstått.

"Men nu har Kristus uppstått från det döda" (v. 20). Det är det sista och yttersta tecknet/ beviset på att Jesus verkligen var Guds son/ Messias. Rom 1: 3 -4 uttrycker det så här:

*evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt [4] och genom sin andes helighet blev **insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.***

Kristus har uppstått.

Då kan vi varje dag:

- Säga tack för att jag är förlåten / min synd är utplånad
- Påminnas om att livet är starkare än döden
- Ha en levande relation till Jesus/ Gud i bön, bibelordet och kristen gemenskap
- Ha hopp inför evigheten
- Ha en motkraft mot det onda
- Räkna med överraskningar. Guds kraft är större än allt vi kan föreställa oss. Uppståndelse kraften är given till oss

*Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, [19] hur väldig hans styrka är för oss som tror - samma oerhörda kraft som han med sin makt [20] **lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, Ef 1: 18 - 20***