



Predikan Kyrkan vid Brommaplan 13 mars 2011
Klas Eriksson

Kärnan. En predikoserie om vad som är viktigast i kristen tro och vad som är centrum i församlingens gemensamma tro? Sju pusselbitar läggs i Avokadons kärna. **Pusselbit 4, 5 och 6 läggs i denna predikan.** Jesus Kristus är i en vid mening trons kärna, centrum och grund.

Pusselbit 4.

I Jesus Kristus ser vi vår sanna identitet

Frågor omkring vår självbild, självförtroende och självkänsla brottas vi mer eller mindre med under hela vårt liv. Dessa frågor påverkar hur vi mår, tänker och känner. Att börja tro på Jesus och följa honom ger en ny syn på oss själva. Vi blir de unika människor som Gud skapat oss till. När vi ser vilka vi är i tron på Jesus Kristus kan vi slå ut i full blom. Negativa, orealistiska eller felaktiga tankar om oss själva kan bytas ut mot Guds tankar om mig.

Paulus använder uttrycket ”**i Kristus**” som ett identitetsbegrepp, som ett sett att se på sig själv. Allra tydligast kanske det syns i 2 kor 5:17 - 18

Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst.

I Kristus är människan en ny skapelse, vår synd och skuld, ja till och med vår död har Jesus befriat oss ifrån.

Eller i Gal 3:26-28

Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Att vara i Kristus genom tron och dopet ger oss en fast och trygg identitet som till och med går utöver kön, ras, etnicitet. Jag är i första hand Guds barn, ett med Jesus.

Grunden för vårt jag ligger **inte** i egna prestationer. Grunden för vår självbild styrs inte av hur jag mår, eller hur det känns. Grunden är att Gud älskat mig först i evighet och att jag genom Kristus får del av Guds liv.

Detta är ett under och ett mysterium. Jesu död och uppståndelse kan verka genom oss. Paulus säger;

Gal 2:19-20

Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig.

Rom 6:11

Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud.

Att tänka så om sig själv och att se på sig själv som ett med Kristus innebär t.ex.

- Att jag aldrig är ensam och ständigt kan vara uppkopplad i bön
- Att jag alltid kan börja om när jag misslyckas och syndar, det finns alltid nya möjligheter.
- Att jag kan få kraft att älska och tjäna andra människor utöver min egen prestation
- Att jag kan ta kritik och motgångar med ett annat perspektiv

Pusselbit 5.

I tron på Jesus får mitt liv en fördjupad mening.

Det är i tron på Jesus Kristus som jag kan se att mitt liv har en **särskild mening och att jag fått en livsuppgift, en kallelse**

En gång när vi ligger där på dödsbädden så kommer vi troligen inte att fundera på om vi har tillräckligt mycket pengar, om vi levt bekvämt nog eller om vi varit tillräckligt framgångsrika. Nej, vi kommer nog att fundera på om vårt liv haft någon positiv betydelse för någon annan. Blev det några positiva ringar på vattnet runt mitt liv?

I tron på Jesus ser vi att egotrippen aldrig kommer att ge tillfredsställelse. Jesus varnar för att försöka ”vinna sitt eget liv” (dvs. satsa enbart på sig själv). Den person som satsar enbart på sig själv kommer att ”mista sitt liv”. Men den som mister sitt liv, dvs. överlåter livet till Jesus kommer att vinna det. Se Mark 8: 34-37

Att börja tro på Jesus är att hitta vilan i att mitt liv är djupt meningsfullt och att jag har en livsuppgift. Jag är en medskapare till Herren, jag är ett redskap för Gud. Mitt lilla till synes betydelselösa liv är en pusselbit i Guds stora sammanhang.

Jag kan se på mig själv som en kanal för Gud. Jag HAR EN KALLELSE, MÅL OCH MENING MED MITT LIV. Mitt liv är något större än att i egen kraft skapa min egen livsmening.

Matt 4:19 Jesus sade:

"Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare". Jesus säger sitt ”kom” till alla människor. I den kallelsen förvandlas våra liv så att det kan ge ringar på vattnet och peka på Gud. I slutet av evangelierna säger Jesus. *Gå ut i hela världen* (Matt 28:18-20). Vår livsmening finns i detta kom och gå. Våra liv kan till och med ha en positiv påverkan på hela världen. Våra liv kan göra skillnad! Varje dag och i varje möte med en medmänniska är jag sänd av Gud, även i små vardagliga ting.

Pusselbit 6.

I tron på Jesus får mitt liv ett evighetsperspektiv och trygghet inför döden.

I vårt samhälle försöker vi ofta dölja döden. Inte prata om det, vi försöker leva som om den inte fanns. Vi vill se ungdomliga ut och ibland kan man uppleva det som att i sjukvården satsar på att hålla människor vid liv nästan till vilket pris som helst.

Egentligen vet vi bara en sak om vårt liv med 100% säkerhet – att vi ska dö. Den sanningen kan vi fly ifrån, den kan skapa ångest eller ge oss trygghet och glädje.

Att leva sitt liv utan evighetsperspektiv kan skapa stress, prestations - och upplevelseångest. Peter Halldorf har sammanfattat vår tid med två ord, ALLT GENAST. Om livet bara är här och nu är

riskan stor att livet blir en jakt på att lyckas och en stress att allt måste upplevas under de korta åren mellan födelse och död. Det är nu man ska vara framgångsrik, snygg och smart.

Vi ska givetvis ta vara på livet här och nu, men i tron på Jesus kan vi göra det i vilan och tryggheten att det finns en fortsättning efter döden och att Gud sparat det bästa till sist.

Det sistnämnda kan vara extra viktigt när man åldras och upplever att den ena kroppsfuntionen efter den andra tas ifrån än. Att i det läget var trygg i evighetsperspektivet kan ge en helt annan syn på livets avslutning.

Att leva med ett evighetsperspektiv kan också påverka vårt vardagliga liv mycket. Jag kan t.ex. ha en annan och mer vilsam syn på lidanden, svårigheter och misslyckande. Paulus hade detta perspektiv på lidanden och svårigheter i sitt liv.

2 Kor 4:17

Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga.

Jag kan i tron på Jesus vara trygg inför döden

Joh 11:25 Jesus säger

"Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör"

I 1 Johannesbrev kap 5 säger man till och med att vår trygghet inför döden är något vi kan **veta**, inte bara tro, hoppas, önska.

1 Joh 5:11-13

*Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att **ni skall veta att ni har evigt liv.***