

## Vad är kärnan?

**Del 1. Introduktion.** 9 jan. 2011, Kyrkan vid Brommaplan  
Per Westblom, Klas Eriksson



### **Kunskap och sanning**

Talade ord är handlingar med en praktisk funktion.

Kommunikation är en komplex företeelse. Den kan ske på andra sätt än genom ord men orden är ändå omistliga när vi ska utbyta tankar och upplevelser med varandra.

Ord och bilder är otillräckliga för att beskriva Gud *sådan han är*, men vår tro och erfarenhet säger oss ändå att det är meningsfullt och tillräckligt för den kunskap vi behöver.

Jesu ord skulle inte räcka för att göra Jesus till den han är. Det är Jesu liv, död, uppståndelse, upphöjelse och fortsatta verksamhet som är Guds Ord till oss (Hebr 1:1; Joh 1:1-4;14).

Jesus är Bibelns och trons stjärna och kärna. Han är Ordet som tolkar orden i Bibeln.

Teologi är en sammanfattning av kyrkans kunskap om Gud. Den hjälper oss att tyda våra liv, gudserfarenheter och att tolka Bibeln. Men teologin formas alltid utifrån det sammanhang där den ska fungera.

### **Vad är Kärnan?**

I vid mening är Jesus Kristus centrum och grund för Kristen tro.

I din bibelläsning kan du de närmaste veckorna läsa dessa kärnord. Läs under bön och gärna med dessa frågor i huvudet.

- Vad lär du dig om Jesus Kristus i dessa texter?
- På vilka sätt blir det tydligt att Jesus är kärnan?
- Vad säger Gud till dig genom texterna? Vad betyder de för ditt liv och tro?

Skriv ner dina tankar och de dela dem gärna med andra

Joh 1: 1- 18

Luk 24: 13- 33

1 Kor 3: 1- 17

1 Kor 15: 1- 11

Kol 1: 9 – 23

Kol 2: 6- 15 ( Vill du ha fler texter så kan du t.ex läsa hela Kol)

### **Lär känna Gud**

Syftet med denna process, att identifiera kärnan för församlingens tro är att lära känna Gud på ett djupare och rikare sätt.

**Skriv en bön** som uttrycker din längtan efter att lära känna Gud och leva nära honom. Om du vill får du gärna maila den till Klas ([klas@kvibro.se](mailto:klas@kvibro.se)) Vi behöver tankar och idéer för att kunna formulera en gemensam bön som uttrycker vår församlings längtan efter att om att lära känna Gud och leva nära honom.

### **Meditera över Jakobs brottning med Gud**

1 Mos 33: 22-31

